

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

WAAR LIGT INDIE ?

DE zielen veroveren van de bewoners van verre onbekende landen? Een mooi program! Men praatte te dien tijde veel over het geheimzinnig koninkrijk van priester Jan, wiens bewoners gedurende eeuwen christen zouden gebleven zijn. Achter de landerijen, gewonnen voor de Mohammedaanse godsdienst, woonden er mensen die eertijds door sint Thomas tot het christendom waren bekeerd. Maar waar juist? In Indië, zei men. Indië was onbekend gebied, maar men wist dat er goud was en dat de kruiden van daar kwamen.

1. — DE KRUIDEN

IN de XV^e eeuw maakte men een overvloedig gebruik van bloem, muskaat, gember, kaneel, kruidnagels en peper. Men wou de dagelijkse, eerder flauwe, kost wat pikanter maken. Die kruiden waren duur. De Genuezen en Venetianen hadden er het monopolium van in handen en profiteerden daar vanzelfsprekend van. Zij kochten de kruiden van de Arabieren. Deze kochten ze van de Hindoes die ze op de Molukken-eilanden haalden. Niemand wist waar het « Kruidenland » eigenlijk gelegen was.

2. — DE DROOM VAN JOAO

HET koninkrijk Portugal of Lusitanië had zich kunnen bevrijden van de Arabische heerschappij en zich niet laten opslorpen door de andere kleine koninkrijken van het schiereiland. Koning Johan I of Joao van Portugal droomde... Hij droomde er van de kruiden ter plaatse te halen. Dat zou een stuiver opbrengen! Bovendien zou men dan nieuwe volkeren kunnen bekeeren en de Islam omsingelen. Meteen was dus voor de veiligheid gezorgd. Om die verre landen te veroveren, wou Johan I het nieuw type van Venetiaans schip gebruiken, de karveel. Indië vinden, dat zou een grote vooruitgang betekenen.

3. — HENDRIK DE ZEEVAARDER

PRINS Hendrik I, de vierde zoon van Johan I, zou de droom van zijn vader gedeeltelijk tot werkelijkheid maken. Hendrik hield zich bezig met aardrijkskunde en reisde graag. Hij kreeg zeer verdiend de bijnaam de Zeevaarder. In 1419 stichtte hij te Sagres een zeevaartschool. Hij zond ieder jaar expedities uit naar een onbekend gebied met de opdracht iets verder door te dringen en een nieuw stuk van de wereld te ontdekken.

4. NAAR HET ONBEKENDE

IN 1420 wapperde het blauw-witte vaandel van de koning van Portugal boven het eiland Madeira. Even later bezetten de Portugezen de Canarische eilanden, dan trokken ze naar de Azoren en nog later verschenen ze op de Kaapverdische Eilanden. Tussen de eerste kolonisten waren er talrijke Vlamingen die echter sedert lang in Portugal woonden. Op deze eilanden zijn er thans nog gebruiken in zwang die ons aan België herinneren. Dan ging het naar Guinea waar goud gevonden werd — met een guinje bedoelde men voortaan een goudstuk — en men kwam over de Evenaar. Nieuwe sterren rezen op aan de horizon... In 1485 ontdekte Diego Cao de monding van de Congo.



5. — KAAP DE GOEDE HOOP

IN 1486 kwam Fernand van Olmen bij toeval in Brazilië terecht en ontdekte Amerika. Men sloeg er echter geen aandacht op; men wou immers Indië langs het oosten bereiken. In 1482 ontdekte Bartholomeo Diëz het uiterste punt van Afrika. Het stormde er zo geweldig dat hij moest omkeren. Aan dit uiterste punt van Afrika gaf hij de naam « Stormkaap ». Koning Jan II was het daarmee niet eens en zei « Dat is de Kaap van de Goede Hoop »!

(Wordt voortgezet.)